

- Med Mellempfolkeligt Samvirke i Uganda**
- 13.9. Maiken Holse fortæller om sine oplevelser i en ugandisk landsby, hvor hun var i forbindelse med en kampagne for Mellempfolkeligt Samvirke.
- 20.9. **Nye perspektiver i vestlig kunsthistorie - modernismens inspirationskilder.**  
Bachelor i kunsthistorie Sarah Christina Hansen viser eksempler og fortæller om modernismens inspirationskilder.
27. 9. **Et lille lys i mørket**  
Et foredrag af Højskolelærer Steen Espensen om Karen Jeppe og Marie Christensen, der arbejdede i Tyrkiet for 100 år siden for at redde det armenske folk fra folkemordet.
- 4.10. **Sangcafé**  
Trubaduren Eddie van Lühje synger og spiller egne og kendte sange og melodier med sin kone Helle Reumert.
- 11.10. **Den folkekære stalinist.**  
Forfatter, mag.art. og ph.d. Chris Holmsted Larsen fortæller, med udgangspunkt i sin nye bog, om Carl Madsen, som satte sit aftryk på danmarkshistorien under retsopgøret og op gennem de kolde krig.
- 18.10. **Efterårsferie**
- 25.10. **"Jyden han er..."**  
Musiker og historiefortæller Poul Smedegaard Andersen taler om kromanden Marius Fiil fra Hvidstengruppen og spiller sange, som havde betydning for Marius Fiil.

- 1.11. **Nils W. Gades musik**  
Niels W Gade har i år 200 års jubilæum. Jørgen Nielsen spiller musik af Gade, og vi synger et par af hans kendte sange.
- 8.11. **Udflugt til den Reformerte Kirke i København**  
Pastor Axel Bargheer viser rundt og fortæller om den reformerte lære.
- 15.11. **Komponisten George Philip Telemann**  
Telemann var næsten jævnaldrende med Bach og Händel, som han også var gode venner med. Samtiden satte han lige så højt som Händel og langt højere end Bach. Erling Krogh fortæller om komponisten som er kendt i det meste af Europa, men næsten ikke i Danmark.
- 22.11. **Husker du - så fortæl!**  
Birgit Glüsing og Lilly Strandsbjerg har skrevet deres egen livsfortælling, og giver ideen videre med gode råd og eksempler
- 29.11. **KZ- fangernes helte 1943-45: præsterne Fritz Lerche og Sophus Boas**  
Da Dansk Røde Kors ikke ville sende pakker til de danske jøder i Theresienstadt, trådte de to præster til og besøgte fængsler og tugthuse i Tyskland, hvor de smuglede tobak og breve ind til fangerne.  
Tidligere seniorforsker ved Rigsarkivet Hans Sode Madsen fortæller den spændende historie om de to helte.
- 6.12. **Julehygge.**  
Æbleskiver, gløgg, fællessang og hygge.

**Mindre ændringer i programmet kan forekomme.**



Samværsklubben er et mødested, hvor hygge, samtale og foredrag er i centrum.

Vi mødes om onsdagen kl. 9.30 og starter formiddagen med kaffe og brød. Efter lidt snak og en fællessang siger vi velkommen til dagens foredragsholder.

Vi tilstræber at sammensætte et alsidigt og interessant program med emner, som spænder vidt, så der er noget for enhver smag. Programmet sammensættes af et planlægningsudvalg, som altid er åben for ideer og forslag til foredrag og udflugter. Samværsklubben er åben for alle.

Pris er 20 kr. pr. gang.



# Samværsklubben

et mødested for de modne  
Christianskirkens sognegård

Onsdage kl. 9.30 - 11.30

Efterår 2017